



aan een bijeenkomst bij iemand die een groot terrein had ingericht als wildwestlocatie, met cactussen en een ranch. Toen een goede vriendin van hem overleed, werd de uitvaart daar gehouden. We hadden het niet afgesproken, maar bijna iedereen kwam op cowboylaarzen.

De uitvaart aan zee was ook heel memorabel: bij aankomst vanuit de duinen stond er een erehaag met de gasten, de bijeenkomst en



De dood brengt ook veel liefde, is mijn ervaring

de borrel waren in het paviljoen – steeds in het bijzijn van de kist met de overledene.

Het fijne van een bijzondere locatie is dat je de enige bent en niet in blokken de aula en de koffiekamer hoeft te reserveren. Dat is ook het unieke eraan: het gaat alleen om jouw dierbare. Het hangt af van de omvang van de groep, maar er is veel mogelijk: van een intieme molen tot een kasteel voor grote gezelschappen.

Wat de kosten betreft, een uitvaart op een bijzondere locatie is ongeveer even duur als een uitvaart in een traditionele aula.

Ik ben altijd op zoek naar bijzondere plekken. Graag zou ik iets willen organiseren tussen de schapen, of iets anders met dieren. Een dierentuin is lastig, net als musea: die zijn elke dag open en zouden dan voor het publiek moeten sluiten – hoewel ik wel al eens een bijeenkomst heb gehad in de

Kunsthall in Rotterdam. Op mijn wensenlijstje staan nog een skatepool, een klimhal en de Efteling. En iets sereens, meditatiefs, met kussentjes op de grond.”

Levensdoel

„Ik hoop niet dat de wetgeving in Nederland ooit wordt ingeperkt, want dit werk is voor mij echt mijn levensdoel.”

■ buitengewoonafscheid.nl

of gewoon in een molen

Niet alleen voor heren van stand

Denk eens aan een kasteel, zoals Kasteel Maurick. Het begint al met een verrassing: het is niet in Maurik (GLD), maar in Vught (NB). Het in 1400 gebouwde kasteel doet ook dienst als locatie voor een intieme herdenkingsdienst, condoleance of

uitgebreide koffietafel. Een besloten kring van tien man of een spektakel voor 750 genodigden, alles kan in de Orangerie, op de binnenplaats, in een van de zalen of in de mooie tent aan de waterkant.

■ kasteel-maurick.nl



Hartje Utrecht, bedwelmd door de geur van zaagsel

Ook midden in Utrecht is gelegenheid voor een groene, landelijke uitvaart. Dat kan bij Rijksmonument Molen de Ster, op loopafstand van Utrecht Centraal. Deze authentieke en nog werkende houtzaagmolen uit 1721 met moderne faciliteiten en duurzame cate-



ring biedt plaats aan gezelschappen van 8 tot 130 personen. De uitvaart vindt plaats tussen de vers gezaagde boomstammen, dus het ruikt er in elk geval aangenaam.

■ andersafscheid-nemen.nl/mob_uitvaart-locatie/uitvaartlocatie-molen-de-ster

Nog één keer het leven vieren

Wat steeds vaker gebeurt: mensen die niet lang meer hebben, geven een feestje om alvast afscheid te nemen. Nog één keer samen zijn met alle vrienden en familie. Muziekje erbij... Maar ja, vaak hebben die mensen wel wat anders aan hun hoofd dan dit te organiseren. Stichting No Guts No Glory laat muzikale wensen van mensen met kanker uitkomen en kan de organisatie van het muzikale deel van zo'n 'vier het leven'-feestje op zich nemen.

■ stichtingngng.nl



FOTOS: JORIS VAN GENNIP, JAN KOK/BOOMERANG FOTOGRAFIE, KASTEEL MAURICK, INDEBUURT UTRECHT, STICHTING NO GUTS NO GLORY