

WAT ANDERS ALTERNATIEVE LOCATIES OM DE UITVAARTCEREMONIE TE HOUDEN

De aula voorbij

Een manege, een molen, de SS Rotterdam: Karen Admiraal (34) is uitvaartbegeleider in Noord-Brabant en Zuid-Holland, met als specialiteit bijzondere locaties. Ze vertelt erover.

TEKST ANNET DE GROOT



▲ **Uitvaart aan zee. De bijeenkomst en de borrel worden in het strandpaviljoen gehouden, in het bijzijn van de overledene.**

FOTOS YVETTE VLAAR

Heel gedenkwaardig was ook de uitvaart op de SS Rotterdam. Die man had zijn hele leven in de haven gewerkt en toevallig was er gelegenheid om het op dat schip te doen. Een prachtige bijeenkomst! De ontvangst door de stewards in hun uniform met tressen was indrukwekkend, borrelen deden we met uitzicht op de haven en bij vertrek klonk de scheepstoeter: kippenvel!

Mooie herinneringen heb ik ook



Het fijne van een bijzondere locatie is dat je de enige bent

– Karen Admiraal

Ik had altijd al een fascinatie voor de dood en diepe interesse voor dat hele proces; vaak kom je wanneer iemand overlijdt zélf tot de kern van het leven. De dood brengt ook veel liefde, is mijn ervaring.

Ik begon op mijn 22ste als uitvaartbegeleider in Berlijn. Daar moet je alle afscheidsbijeenkomsten met een overledene op de begraafplaats of in het crematorium houden. Toen ik terugverhuisde naar Nederland, merkte ik hoe rijk onze uitvaartcultuur is: je mag bijvoorbeeld de as meenemen of afscheid nemen op allerlei plekken naar keuze. Ik besloot te focussen op alternatieve locaties en ik heb inmiddels op heel wat bijzondere plaatsen mijn werk gedaan.

Tijdens zo'n uitvaartceremonie voel je dat de plek bij de overledene hoort. Laatst bijvoorbeeld overleed iemand die erg betrokken was geweest bij de scouting. Zijn kinderen zaten erop en



▲ **Een wildwestuitvaart op de Olsthoorn Ranch.**

ook de vriendenkring was grotendeels afkomstig van de scouting. De uitvaart werd in het scoutinggebouw en op het voorliggende terrein gehouden, met een grote tent en overal kampvuurtjes.”

Gedenkwaardig

„Andere plekken waar ik een uitvaart heb begeleid zijn onder meer de manege, de sportvereniging, op school en in de eigen tuin. Dat laatste gebeurt steeds vaker. Afscheid nemen in een landelijke, groene omgeving kan ook op Hof Vijfeijken, een grote boerderij in Boxtel met zelfs gelegenheid tot overnachten.

FOTO TANJA FREY



Vaarwel zeggen aan zee, bij de voetbalclub, in een Rijksmonument

Liever iets anders dan een aula met bruine kunstlederen banken, grijze vitrage en na afloop in de rij voor condoleances en koffie met natte cake? Er zijn levendiger locaties voor de laatste groet.

Het kan ook hier

De Pier in Scheveningen, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, de bioscoop, een kas in Winssen bij Nijmegen, een Dominicaner klooster in Huissen, de veteranenbegraafplaats in Loenen (zie ook p. 12), de Uilenburgersjoel in Amsterdam, een stadsvilla in park Sonsbeek (Arnhem): slechts een greep uit de mogelijk-



heden. Of huur een boot. Met zeilschip Bounty in Lelystad (tot vijftig personen) vaar je tijdens de bijeenkomst, eventueel met asverstrooiing, over het Markermeer, het IJsselmeer of de binnenwateren. ■ zeilschipbounty.nl

▲ **Uitvaart met uitzicht op de pier van Scheveningen.**

Hand in hand tot de allerlaatste groet

Rechtgeaarde fans van Feyenoord weten het wel: na je heengaan ga je naar het clubvak op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Het uitstrooiveld daar is een kleine kopie van De Kuip, het gras – inclusief belijning en middenstip – komt daar oorspronkelijk ook vandaan. Nabestaanden kunnen dit zelf regelen, maar wie het liever overlaat aan de profs vindt bij Monuta een Feyenoord-arrangement

met diverse opties, zoals een kist in rood-wit-zwart, of bloemen in de clubkleuren; ook een ererondje in de echte Kuip is mogelijk en zelfs de spelersbus is te huur, als volgwagen. ■ uitvaartrotterdam.nl; monuta.nl/vestiging/rotterdam

Is Feyenoord niet jouw cluppie? FC Utrecht,

SC Heerenveen, FC Groningen en Ajax – met langs het strooiveld een originele dug-out – bieden mogelijkheden. Speciaal voor Rotterdammers die fan zijn van die andere club: ook op Het Kasteel van Sparta kun je een uitvaartbijeenkomst organiseren.

