

MIJN BOEK

‘H’et was 2020. Ik las ‘t *Hooge Nest* van Roxane van Iperen en dacht: het zal je gebeuren, in een huis wonen met zo’n geschiedenis. Een collega van mijn vrouw die in Haarlem werkt, zei: ‘Maar wij hebben ons eigen Hooge Nest!’ In Heemstede was op bij de verbouwing van een huis een onderduikruimte gevonden. Zo belandde ik bij nazaten van Ernst Moltzer en zijn Oostenrijkse vrouw Traut, die daar hadden gewoond. Ernsts vader Jan en zijn broer Chris vormden de leiding van jeneverfabrikant Bols. *Het geheim van Bols* gaat over een familie die eigenaar is van een groot internationaal bedrijf en daarbij blijken de familiebanden een grote rol te spelen. Chris had enorme schulden, die konden worden afgelost door megaleveranties schnaps aan de Wehrmacht. De keuze in de oorlog was: het familiebedrijf behouden en met de Duitsers meewerken, of je verzetten. Ik wil laten zien dat het een sluipend proces is waar je uiteindelijk belandt. In 1935 was Ernst Moltzer voorbestemd om toe te treden tot de directie, maar in zijn plaats wordt een aangetrouwde neef benoemd. Ernst – knappe man, prominente kaak, wedstrijdzeiler en wereldreiziger, een echt rijkeluiszontje – is aanvankelijk pro-Duitsland, maar als hij zijn luxelevens moet opgeven en last krijgt van de oorlog, maakt hij een ommezwaai en belandt bij het verzet. In november 1941 zeilen hij en twee verzetsmannen naar Engeland, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Zijn vrouw Traut ontvangt thuis

MARTIN HENDRIKSMA (57) was bijna klaar met *Het geheim van Bols*, toen er groot nieuws was vanwege een DNA-match met een in 2003 gevonden menselijke kaak.



‘De schulden werden afgelost door megaleveranties schnaps aan de Wehrmacht’

verzetsmensen, onder wie haar arts, die verliefd op haar is en een eind aan zijn leven maakt als Traut hem afwijst. Daarna gaat het snel: hoe kan het dat drie ervaren zeezeilers de overtocht niet halen? En die arts, hoe zit dat? Traut

wordt beschuldigd van verraad en opgepakt, maar de zaak wordt na de oorlog wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Om haar moeder te rehabiliteren begint dochter Maya in 1995 aan een boek over deze geschiedenis. Ze had al veel materiaal verzameld en mensen gesproken, maar kan het door dementie niet afmaken. Ik heb dat onaffe boek plus alle research bekeken en gecheckt. Tegelijk probeerde ik te achterhalen wat er gebeurd kon zijn met Ernst. In de kustarchieven worden alle menselijke resten die uit zee komen bewaard en via een dochter van Maya beschikken we over

genetisch materiaal. In augustus 2023, het boek was bijna af, was er ineens een match met een in 2003 opgeviste menselijke kaak: die van Ernst Moltzer.

Op zaterdag 17 februari wordt de kaak in bijzijn van nazaten van de drie Engelandvaarders begraven op het Nationaal Ereveld Loenen. Eindelijk weten ze: Ernst is gestorven voor de goede zaak en Traut is onrechtmatig beschuldigd. → *Het geheim van Bols - Hoe de oorlog een familiebedrijf verscheurt* verschijnt bij De Geus €24,99