

MILITARIA

Van Normandië naar Berlijn



Verslag van het ongelooflijke succes van de Amerikaanse 30e Infanteriedivisie, die 'Old Hickory' werd genoemd. In drie maanden rukten deze soldaten van Normandië op naar Zuid-Nederland. Na twee maanden van zware gevechten in Zuid-Limburg en de regio Aken moesten ze

tijdens het Ardennenoffensief terug naar België om de Duitse tegenaanval te stoppen. In mei 1945 ontmoetten ze de Russen voor Berlijn. Het boek bevat veel interviews, debriefings en dagboekfragmenten.

→ *De 30e divisie: De eerste Amerikaanse bevrijders van Nederland en België* - Egbert van de Schootbrugge (Omniboek € 29,50)

REISBOEK

Het landhuis van Goebbels



Fotograaf Rolf Baas en journalist Ad van Liempt bezochten in Duitsland vijftig memorabele plaatsen uit het Derde Rijk: plaatsen waar concentratiekampen waren, maar ook het obscene grote landhuis dat minister van Propaganda Joseph Goebbels voor zichzelf liet bouwen.

→ *Hier is het gebeurd: 50 plekken in Hitlers Duitsland om bij stil te staan* - Ad van Liempt

& Rolf Baas (WBooks € 29,95)

FAMILIEGESCHIEDENIS

Indrukwekkende vluchtroute



In 2003 kreeg de Franse Anne Berest een ansichtkaart met een foto van de Opéra Garnier in Parijs op de voorkant en de namen van haar in de oorlog gestorven familieleden op de achterkant. Hij was niet ondertekend. Tien jaar later besloot ze uit te zoeken wie deze kaart stuurde en waarom. Ze begon bij de namen op de kaart: haar overgrootouders, oudtante en

oudoom. Haar moeder vertelde Berest alles wat ze wist over deze mensen en daarna schakelde ze een privédetective en een criminoloog in. Ze ondervroeg de bewoners van het dorp waar haar familie was gearresteerd en ontdekte wat er was gebeurd. Zo belandde ze honderd jaar terug in de tijd, toen haar voorouders uit Rusland moesten vluchten. Eerst via Letland naar Palestina, daarna belandden ze in Parijs. En toen werd het oorlog.

→ *De ansichtkaart: Het lot van de familie Rabinovitch* - Anne Berest (Nieuw Amsterdam € 24,99)

ALLEDAAGS LEVEN

Albert Einstein op bezoek



We zullen nooit weten hoe ons land er nu zou uitzien als de bloeiende joodse gemeenschap niet door de nazi's was weggevaagd. Gelukkig zijn er verhalen over dat Nederlands-joodse leven van vóór de oorlog. Uitgangspunt van deze serie is een adres waar joden woonden

– in Amsterdam, Rotterdam, Heerenveen, Vlissingen of Apeldoorn: hoe leefden ze dat leven? In dit deel gaat het onder meer over een op hoog niveau biljartende slager uit Leeuwarden, over een winkelier in manufacturen en verwoed amateurfilmer uit Ochten en over een hoogleraarshuishouden in Leiden waar Albert Einstein over de vloer kwam.

→ *Joodse Huizen 9 - diverse auteurs* (Amphora Books € 22,50)

Ze verleidden nazi-officieren, lokten hen het bos in en doodden ze

DESNOODS MET WAPENS

OORLOGSTRAUMA

Het geheim van Ommen



'Hij heeft in Westerbork gezeten.' Zo werden de woedeaanvallen van haar opa verklaard. Maar na zijn dood ontdekte Hester den Boer op een archiefkaart *Kamp Erika* achter zijn naam. Waarom had hij dat verzwegen? En waarom kon niemand haar wat vertellen over dit concentratiekamp bij Ommen, waar de bewakers gewoon

Nederlands waren? Martelingen en excessief geweld waren aan de orde van de dag, zeker 180 gevangenen kwamen er om. Na de oorlog kwam op de plek van het kamp een camping – alsof er niets was gebeurd. «

→ *Kamp Erika: Het oorlogsverhaal van mijn opa en het Nederlandse kamp dat verzwegen werd* - Hester den Boer (Atlas Contact € 22,99)