

# MIJN BOEK

*Het aanzien van...* is een vaste waarde in januari. Historicus **HAN VAN BREE** (65) houdt al veertig jaar het wereldnieuws bij, met de schaar in de hand.

de heiligverklaring van priester en verzetsheld Titus Brandsma op 15 mei. Ik zat zelf op de Titus Brandsma School in Veldhoven, vandaar. Maar ik pas wel op dat het geen Han van Bree-voorkeurenboek wordt.

## De beeldresearch

doe ik zelf, dat vind ik het leukste. Dat is tegenwoordig heel wat makkelijker dan vóór het digitale tijdperk. Tijdens de begrafenis van ayatollah Khomeini in 1989 viel de kist open en dat was gefotografeerd. Helaas bestond daar maar één afdruk van. Die was toen net bij *de Volkskrant*, dus die foto hadden we niet. Dit is mijn laatste *Aanzien*. Ik heb het veertig jaar gedaan. Ik ga mij nu bezighouden met een biografie van Greet Hofmans, gebaseerd op correspondentie vanuit de kring rond koningin Juliana.

Ik heb mij altijd afgevraagd wat eerder zou stoppen, het boek of ik.

Al jaren wordt de ondergang van *Het aanzien* voorspeld: 'mensen verzamelen niet meer', 'ze lezen niet meer...' Mijn hoogtepunt is dat deze serie nog bestaat. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn ouders kochten elk jaar vier exemplaren: een voor ons, de rest voor familie die in januari jarig was. Dat heeft zich terugbetaald. Een aantal jaar geleden overleed mijn oudtante Riek en wie erfde haar verzameling *Aanzien*? Ik ben nu compleet.' → *Het aanzien van 2022* verschijnt bij Het Spectrum € 22,99

Ik begin meteen op 1 januari met verzamelen. Ik lees een aantal papieren kranten met de schaar in de hand. Ik kijk tv, luister naar de radio en kijk om me heen. Zaken die op internet groot zijn, komen vanzelf in de krant. Dat stopt op 1 januari om 12 uur het jaar daarop, als in de hele wereld het nieuwe is jaar begonnen – want je weet nooit of op de valreep de Amerikaanse president tijdens een vakantie in Hawaii iets overkomt. Ik kan natuurlijk niet alles kwijt. Keuzes, keuzes, keuzes... Niet alle verkiezingen hoeven te worden opgenomen, daar zijn er veel te veel van. De grote gebeurtenissen staan er uitgebreid in, soms over meerdere pagina's in meerdere maanden. Dit jaar vormen de klimaatverandering, Oekraïne, grensoverschrijdend gedrag en de boerenprotesten de rode draad. Al knippend componeer ik het boek. De afwisseling ontstaat vanzelf en is een afspiegeling van wat op dat moment belangrijk werd gevonden, in 2022 onder meer de mislukte Floriade, de bedreiging van prinses Amalia, de trucker die in Oud-Beijerland van de dijk reed, verrassend Marokko op het WK en het overlijden van Henny Vrienten en Jan Rot. *Het aanzien* bestaat sinds 1962. Vroeger werd het buitenlandse nieuws veel belangrijker gevonden dan wat in Nederland gebeurde. Op het omslag van *Het aanzien* van 1980 bijvoorbeeld geen woord over de troonsbestijging van Beatrix en de daaropvolgende rellen. Ik probeer altijd iets over ruimtevaart in *Het aanzien* te zetten, dat vind ik zelf leuk; dit keer die haarscherpe foto van de James Webb-ruimtecamera. Ik sloeg ook aan op



‘Ik heb mij altijd afgevraagd wat eerder zou stoppen, de serie of ik’