

# Papieren levens

Van Bono tot een onbekende prinses van Oranje en van acteur Jeroen Willems tot Prince. **Elf boeiende biografieën.**



## Een groot, afwijkend hart

*I am told I have an eccentric heart...* noteert Bono onder het kriebelige tekeningetje bij het eerste hoofdstuk. Dat klopt, want de artiest blijkt geboren met maar twee hartkleppen. Hij heeft ook een gróót hart: al twintig jaar strijdt hij tegen aids en armoede. Dat, en zijn jeugd in Dublin, de carrière van U2, zijn eigen fysiek en de rol van het geloof beschrijft Bono (1960) in zwierige zinnen met veel humor en genoeg drama.

→ *Surrender: 40 Songs, één verhaal* Bono, Vip € 24,99



## Misbruikt in een kliniek

Cabaretier en tekstschrijver Sara Kroos (1981) is altijd heel open geweest over zichzelf, met snoei-harde grappen en ontroerende scènes over het seksueel misbruik in haar jeugd en de depressies die daarop volgden. Tot ze vastliep en in een psychiatrische kliniek belandde – waar ze opnieuw werd misbruikt, door haar therapeute. Jaren van juridische strijd volgden. Kroos wil hier niet over blijven zwijgen. Kwetsbaar, krachtig en confronterend.

→ *Rood is ja* Sara Kroos, Ambo Anthos € 22,99



## Wat een loopbaan!

Philippe Gilbert (1982), wielercrack en veelwinnaar – alle topklassiekers op één na, tien etappezeges in de Tour, wereldkampioen, tweemaal Belgisch kampioen en nummer één in 'nog een pak dagkoersen' – hangt op zijn veertigste 'de fiets aan de haak'. Wielersjournalist Thirion interviewde Phil aan de hand van vele foto's, wat een rijk geïllustreerd boek oplevert waarin de renner herinneringen ophaalt aan zijn roemruchte loopbaan op de fiets.

→ *Phil Gilbert: Het officiële huldeboek* Stéphane Thirion, Borgerhof & Lamberigts € 27,50

## Een onbekende prinses

Albertine Agnes? Nooit van gehoord... En dat moet anders! Deze prinses van Oranje (1634-1696) werd na de dood van haar man de eerste vrouw die optrad als regentes van Friesland, Groningen en Drenthe. Een vrouw die politiek ingrijpt? Ongekend in de zeventiende eeuw. Ze pareerde een inval door de oorlogszuchtige bisschop van Münster, stond militaire bevelhebbers terzijde en trad op als mecenas.

→ *De vrouw die Friesland redde: Albertine Agnes en het Rampjaar 1672* Sunny Jansen, Balans € 23,99



## Wodka op je veertiende

Acteur Matthew Perry (1969), Chandler Bing in de succesvolle serie *Friends* (eerste stukje titel verklaard!), schreef een openhartig en gelukkig ook grappig boek over zijn niet erg florissante jeugd – zijn ouders scheidden toen hij één was – en zijn leven als sitcom-superster, zijn liefdesperikelen (tweede stukje) en zijn verslaving (stukje drie: de verschrikkelijke olifant in de kamer...). Op zijn veertiende dronk hij zijn eerste wodka; een leven vol pillen en drank verder gaat Perry met de billen bloot.

→ *Friends, lovers en het grote verschrikkelijke ding* Matthew Perry, Luitingh-Sijthoff € 21,99

