

Troost in droevige tijden

Fleur Baker heeft een webshop met invulboeken voor feestelijke gebeurtenissen als een geboorte, bruiloft of zwangerschap. Maar het kan ook misgaan, en voor die momenten was er niet veel. In dit troostrijke miskraamboekje kun je in droevige tijden je gevoelens de vrije loop laten.

memoriesofyou.nl (vanaf €22,95)

**Vingerafdruk**

In gedenksieraden is vaak een vleugje crematieas verwerkt, maar niet iedereen vindt dat een fijn idee. Wil je toch iets van de overledene bij je dragen? Een hanger, armband of 'herinner-ring', voorzien van vingerafdruk of handschrift van de overledene, is uniek. Zo is er maar eentje op de wereld. **kayasieraden.nl (vanaf €44,90)**



accessoires

Iedereen op de juiste wijze herdacht

Met deze fraaie items denken ze tenminste nog eens aan je.

SAMENSTELLING & TEKST **ANNET DE GROOT**

1



2



3

**Levenskringloop**

Je kunt de as van een overledene koesteren in een fraaie urn of verwerkt in een sieraad – of zelfs een tatoeage. Je kunt de materie ook 'teruggeven' aan de aarde door middel van verstrooiing of door de as te begraven in een ecologisch verantwoorde natuururn, die in de loop van de tijd vergaat. Een paar voorbeelden:

1. Biologisch afbreekbare urn 'berk' (met echte berkenbast). **urnenwebshop.nl (€319)**

2. Bamboe urn 'eco burial'. **urnwinkel.nl (€89)**

3. Urnature bio-urn. **dela.nl (€89)**

4. Urnbootje voor een waterbegrafenis. **studiodecampagne.nl (€389,99)**

**Een kaart voor het raam**

Marlou van Uden kreeg na haar moeders heengaan veel medeleven via de post, maar wát een clichés! Nee, dan haar vriendin: die gaf een stekje van moeders lievelingsplant. 'Elke keer als ie bloeit, maakt mijn hart een sprongetje.' Zo werd Plant-je Rouw geboren: een spreuk of gedicht op een kaart van groeipapier waarin bloemzaadjes zijn verwerkt. **plantjerouw.nl (vanaf €3,99 p.s.)**



FOTO: LOES GORSELING

**Met as en bloemen**

Toen de oma van Daphne Hagendoorn overleed, besloot ze de herinneringen te verwerken in 'sieraaden voor het interieur': aardewerken borden, vaasjes en tegels met gedroogde bloemen of blaadjes, waarin ook wat van de as is verwerkt. Zo heb je een mooi voorwerp én een toepasselijk monumentje voor een dierbare overledene.

bloomingashes.nl (vanaf €105)

**Zeven kaarsjes op de kist**

Een kandelaar met zeven armen voor evenzoveel waxinelichtjes. Dat aantal is niet zomaar gekozen: zeven is voor velen een geluksgetal en beladen met symboliek. Denk aan de zeven wereldwonderen, de zeven kleuren van de regenboog, er zijn zeven continenten, zeven chakra's en zeven dagen in de week. Het herinneringslicht kan dienst doen als condoleancecadeau of gedenkgeschenk. **dinelight.nl (vanaf €35)**

Coronaproof

Dit condoleanceboek is gemaakt van hout; de invulbladzijden voor de gasten zijn losbladig, zodat iedereen virusveilig een laatste groet kan achterlaten met het eigen schrijfgerei.

bonteraaf.nl (diverse dessins; vanaf €32,50)

FOTO: UITGEVERIJ ZILT

**Papierverwerking**

In *Mijn rouwreis*, een invuldagboek speciaal voor iedereen die rouw ervaart, neemt Annemiek Dogan je iedere dag mee op die reis. Daarbij deelt ze haar kennis over rouw. Met veel praktische tips en hulpschema's, én Annemiëks eigen verhaal.

Mijn rouwreis – Annemiek Dogan. (Uitgeverij Zilt, €29,99; ook op video te bekijken)