



### De Aziatische Klein Duimpje

Lang, lang geleden in een land hier ver vandaan (Japan, om precies te zijn) werd een piepklein jongetje geboren. Zijn ouders, hardwerkende boeren, noemen hem Issun Boshi. Groter wordt hij niet, wél ouder, en op een dag gaat hij op avontuur. Zijn bagage: een rijstkom en een naald. Schrijver/tekenaar Icinori, pseudoniem van het kunstenaarsduo Mayumi Otero & Raphael Urwiller, hervertelde dit traditionele sprookje over de Aziatische Klein Duimpje in hallucinant felgekleurde tekeningen. Soms sober en kaal, dan weer volop details. Je zou de fluorescerende pagina's zó in een lijstje stoppen en aan de muur hangen. Maar bladeren kan natuurlijk ook. (Icinori, *Issun Boshi*, Boycott, €19,95)



### De interieurs worden weer bruin en houtiger

Vergeet oubollig, gedateerd, ouderwets, ordinair of wansmaak: alles wat in de afgelopen jaren voor ons interieur is bedacht, verworpen en opnieuw omarmd verdient de eer en de omgeving die het ontwerp toekomen. In dit driedelige boek (Nederlands, Spaans, Duits) vind je decors uit heel Europa waarin vintagespullen de moderne touch geven en waarbij het ernaar uitziet dat we een periode tegemoet gaan met veel bruin en hout. Lekker gluren in andermans huis, maar ook in vakkundig gestileerde winkels, hotels, bars en restaurants. (Oriol Magrinyà & Eva Serra, *Modern Vintage Design*, Librero, €19,95)

